

JULEHILSIEN 2010



SØNDRERSKOVHJEMMET



Drømme – lad dem ske.

Nu knitrer brændeovnen henne i hjørnet af stuen og spreder sin varme og sit dejlige gule lys ud i rummet. Vinder hjælper den til at få rigtigt fat. Det er bare så hyggeligt.

Det er vinterens gode, og det minder lidt om julestemning. Når jeg tænker min barndoms jul, så er det også bløde og varme minder der fylder. Det er et blødt lag sne på taget, dejlige dufte fra køkkenet, voksne der kommer hjem med tunge poser, som i al hast og med et finurligt smil, gemmes af vejen for nysgerrige øjne.

Sådan har mange af os det med jul. Mindet om den gode julestemning er et stærkt minde, knyttet til gode oplevelser, som med tiden er blevet bedre og bedre. I min hukommelse er julestemning især tiden op til jul. En tid hvor der blev bygget op til den helt store aften – en aften hvor intet kunne gå galt. Det var vist med rette forventningens glæde.

Når man bliver lidt ældre, så kommer man ikke i julestemning på samme måde som børn. Man prøver måske, men man har mistet evnen. Det bliver mere en drøm. Vi drømmer om mange ting, og ofte er drømmene lidt virkelighedsfjerne, for der kommer altid noget på tværs. Vi drømmer måske om en perfekt jul, men glemmer at det også betyder stress og jag, pengesorger og plus 5 kg.

På Sønderskovhjemmet kender alle naturligvis den romantiske fortælling om julestemning og julefred. Men for mange er det ikke deres verden. Julen kan jo også være højtid for ensomhed, for uvenskab og for afmagt. Den kan også være de bristede drømmes

tid, hvor alle ville hinanden det bedste, men ikke magtede det.

Vores drømme er udtryk for noget vi meget gerne vil. Som nu med julen og alle dens gode og glade timer, hvor vi giver og modtager det bedste fra hinanden.

En drøm er meget ofte en smuk tanke om det gode, og smukkest er den, hvis den går i opfyldelse. Men hvordan gør vi vore drømme til virkelighed? Har vi andre muligheder end at gøre noget selv?

Hvis vi drømmer om at julen må blive en tid med varme og fællesskab, så kan vi give andre vores fællesskab og varme.

Hvis vi drømmer om en jul med tid til hinanden, så kan vi skrue ned for materialismen og op for hyggelige aftener med familieopgaver. Eller vi kan vælge, at der ikke skal arrangeres både det ene og det andet.

Hvis vi drømmer om, at alle må få en god jul, så kan vi invitere en, der ikke selv kan holde jul, eller gøre noget for dem der ikke selv kan.

Julen er kirkens fest for livsglæde og håb. Og den skal være for hele folket. Det bliver den kun, hvis andre får lov til at være en del af dine og mine drømme.

Fra Sønderskovhjemmet ønsker vi alle venner af hjemmet en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

Venlig hilsen

Kirsten og Flemming Jantzen

Julen er en dejlig tid hvor man hygger sig indendøre.

Tiden før bliver brugt til forberedelserne til den store aften. Der er nok at gøre med at pynte op, tilberede maden, bage og lave konfekt.

Også på Sønderskovhjemmet er det en dejlig fredelig tid. Alle hygger sig, og vi ser frem til at gense tidligere beboere, som kommer for at dele juleaften med os.



Gaver modtages med tak på giro 900-8454.

Hjemmet er godkendt til at modtage skattefrie gaver efter ligningslovens § 8a.

Enhver gave glæder os meget. De penge, der tilsendes os, bliver brugt til særlige formål for mændenes trivsel og glæder.

Det er ferieture, indbo til hjemmet, julegaver, hjælp til tøj og meget andet.

S ø n d e r s k o v h j e m m e t

Skovstræde 7

4891 Toreby L

telefon: 5486 9054

fja@guldborgsund.dk

www.sonderskovhjemmet.dk

Forstander: Flemming Jantzen