

SOGNEBLADET HALSTED & AUNEDE

01. Årgang nr. 2

Marts - April - Maj 2007



Konfirmander 2007

Den 4. maj kl. 10.30 konfirmeres i Halsted kirke:

Charlotte Marie-Louise Frederiksen
Anton Knudsen
Mathias Wede Saaby
Karina Simone Pedersen
Maja Anja Berg
Alberte Adamsen Hjelm
Jovana Markovic
Alexander Madsen
Rune Arvegaard Jørgensen
Amalie Frederiksen
Jeppe Hansen
Line Maja Bjørn
Lauge Pedersen
Simone Kjærsgaard Marcussen
Cecilie Ameland Frederiksen
Stefan Søndberg
Thomas Bruun Nielsen
Camilla Jensen
Michelle Ahl Johansen

Konfirmation 2008

Så længe jeg er præst i Halsted og Aunede, holder vi konfirmation i Halsted kirke den første "skæve" helligdag i maj og i Aunede efter ønske.

År 2008 vil der således være konfirmation i Halsted den 1. maj, Kristi Himmelfartsdag og i Aunede søndag den 4. maj.

Konfirmandbilleder

På bagsiden af dette blad ses et hold konfirmander, som de så ud for godt og vel 60 år siden, da Niels Jacob Jensen blev konfirmeret.

På forsiden ses dette års konfirmandhold.
Hvad vil de mon kunne fortælle om 60 år?

Indhold:	side
Landsbylaug.....	2
Sogneudflugt	3
Kom til mig	3
Børnene hører om påsken	3
Gudstjeneste i Aunede Skov	3
Husker vi Darfur	4
Ny organist	4
2. Pinsedagsgudstjeneste	5
Menighedsrådsmøde	5
HASK	5
Gospel i Aunede Kirke	5
Langfredagsgudstjeneste	5
De skønne ungdomsdage	6
Gudstjenesteliste	7
Adresser og træffetider ..	7
De skønne ungdomsdage - fortsat	8



Halsted-Aunede Landsbylaug

Pladshensyn gør, at der ikke her skal aflægges en fuld beretning om Halsted-Aunede Landsbylaugs virke gennem året, men blot nævnes nogle få, markante sager.

Af den mere synlige slags vil jeg nævne bølgebeplantningen ved Aunede og Halsted mindrefaldsveje. På trods af, at medlemsfremmødet var yderst begrænset, lykkes det at få plantet i alt 215 meter bølgehæk i løbet af week-end'en 19.-20. november. En stor tak for hjælpen til de tapre, som mødte frem, og som havde et par rigtig gode og hyggelige dage.

Mandag den 15. januar havde vi arrangeret en filmaften,

hvor vi viste "Årets gang på Halsted Kloster". Ikke i vores vildeste fantasi havde vi regnet med en så overvældende interesse, men over 160 personer fra det meste af Lolland troppede op i spisesalen på Halstedhus Efterskole. Filmen er et utroligt interessant tidsbillede og fortjener i høj grad at komme ud til et større publikum. Landsbylaugene vil hermed rette en varm tak til Halsted Kloster for lånet af filmen!

Af fremtidsplaner og kommende arrangementer kan jeg nævne, at laugene pusler med planer om at etablere et bytning på arealet lige nord for Halsted præstegård. Ideen er at plante et træ omkranset af

et antal bysten svarende til det antal gårde, som udgjorde den oprindelige Halsted by. På længere sigt skal dette bytning indgå i et sti-system, som landsbylaugene også vil blive involveret i. Landsbylaugene har ansøgt menighedsrådet om brugstilladelse af området, og herfra har man lovet at se velvilligt på sagen. Herudover har vi planer om igen i år at arrangere en forårscykelturné "ud i det blå" – nærmere information herom, når tiden nærmer sig. Og selvfølgelig bliver der også i år arrangeret Skt. Hansbål. De to foregående år har jo vist, at der er stor opbakning omkring dette arrangement, så det er en opgave laugene, påtager sig med stor glæde.

Jeppe Nissen

Halsted-Aunede Landsbylaugs bestyrelse

Formand: Jeppe Nissen, Rudbjergvej 2, 4900 Nakskov. Tlf. 54 93 94 90

Næstformand: Jette Christensen, Tornskadevej 239, 4900 Nakskov. Tlf. 54 92 42 72

Kasserer: Kaj Helm Larsen, Halsted Byvej 7, 4900 Nakskov. Tlf. 54 93 92 93

Sekretær: Marianne Valbjørn, Ullerslevvej 24, 4900 Nakskov. Tlf. 54 93 94 26

Bestyrelsesmedlem: Ole Vårholt, Halsted Hedevej 82, 4900 Nakskov. Tlf. 54 93 96 35

Opmærksomheden skal henledes på, at Jette Christensen, Kaj Helm Larsen og Marianne Valbjørn er på valg i år, så derfor kan bestyrelsen være anderledes sammensat, når dette blad udkommer.

Ullerslev Landsbylaug



at holde fastelavn hos Lisbeth og Henning Farum, som var så venlige at lægge hus til, selvom de var bortrejst. **MAN-GE TAK FOR DET.**

Vi afholder den 1. marts vores årlige generalforsamling. Det foregår i Højrebyhallens Cafeteria kl. 19.00.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at reklamere for

vores hjemmeside. Adressen er www.ullerslev-landsbylaug.dk Der vil der være mulighed for blandt andet at se aktivitetskalender, billeder, vedtægter og bageopskrifter. Er der spørgsmål eller input til kommende arrangementer, er I altid velkomne til at kontakte undertegnede

Med venlighilsen
Brian Molsing
Ullerslevvej 19
4900 Nakskov
Tlf. 54 93 90 87
Mobil. 22 70 19 55

I Ullerslev Landsbylaug har vi taget hul på et nyt år og traditionen tro startede vi med



Sogneudflugt

Vil du med en tur til København lørdag den 12. maj? Vi skal se den nye DR-By, spise på Hellas i Fiolstræde og slutte af med Kanalrundfart.

Menighedsrådet arrangerer og alle er velkomne. Pris for deltagelse er 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn.

Vi kører fra præstegården i Halsted, Horslundvej 1 kl. 8.00 og er hjemme ca. 19.00. Sidste frist for tilmelding er den 28. april, men hvis du meget gerne vil med, skal du ikke vente alt for længe med at melde til. Der er almindeligvis rift om pladserne.

**Tilmelding
hos sognepræsten
tlf. 54 93 90 30**

“Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.”

Det går ufatteligt godt i Danmark, og vi kan købe hele verden. Vi er blandt de bedste til alt, og hvis vi ikke er, så må vi se at blive det. Alle må anstrenge sig og vise, hvad de dur til. Du vil vel også gerne til tops ikke? Se fremtiden for dig som en klatrevæg, som du skal op ad. Søg hele tiden efter de sten, som du skal bruge for at nå nærmere toppen. Du må endelig ikke gå i stå. Der skal udvikling til. Du skal udvikle dig, din virksomhed skal udvikle sig, Danmark skal udvikle sig.

Du ser forpustet, ja ligefrem udmattet ud. Du ligner en, der næsten ikke kan mere. Du ryger vel ikke? Eller spiser du for meget eller for lidt eller forkert? Motionerer du? Noget må du jo have gjort galt.

Hvad siger du? Har du svært ved at se meningen med det hele? Føler du dig ensom i din daglige kamp for at nå alt det, du skal?

Ja, men så er du syg.

Ja, det er jeg vel så. For det er vel ikke noget andet, der er helt galt?

Ikke mærkeligt, at flere og flere bliver opmærksomme på den ro, det giver at sætte sig stille på kirkens bænk og lytte til ham, som siger: “Du lille menneske! Du er mit barn. Jeg holder dig fast. Giv slip på din angst. Jeg kan og vil bære dig. Du går under lyset fra mit rige. Det er målet for din og alle andre menneskers vandring. Du skal ikke bekymre dig, men brug de muligheder, du har, for at gøre turen så god som du kan, for dine rejsekammerater. Det er det, der er meningen med det hele.”

Dorthe Friis Hansen

Børnene hører om påsken

**Onsdag aften
den 21. marts**

samles indskolingsbørnene med deres pårørende i Halsted kirke for at høre om påsken som afslutning på et arrangement på skolen.

Palmesøndag den 1. april

afslutter minikonfirmanderne deres undervisning med en lejr i Vesterborg præstegård, hvor vi vil arbejde med påsken som tema og slutte med en gudstjeneste kl. 10.30 i Vesterborg Kirke.



Minikonfirmander

Gudstjeneste i Aunede skov

Det er blevet en god tradition, at vi holder gudstjeneste ved stendyssen i Aunede skov i forsommeren. I år bliver det den 10. juni kl. 10.30. Mere herom i næste nummer af sognebladet.

Husker vi Darfur?



Tusindvis dør i Darfur, mens verden ser på.

Tallene taler deres eget sørgelige sprog. I løbet af de seneste tre år

er over 2.5 millioner mennesker flygtet eller fordrevet fra deres hjem som følge af den væbnede konflikt i Darfur i Sudan.

Langt de fleste lever nu som internt fordrevne i Sudan, men over 200.000 er flygtet over grænsen til Chad. Siden Darfur-konflikten begyndte i 2003 har over 200.000 mennesker mistet livet, ligesom etniske udrensninger og forbrydelser mod menneskeheden har hørt til hverdagen i Darfur de seneste halvandet år.

Over 1.000 nyfødte døde i flygtningelejrene i Darfur i 2006. De døde fordi helt basal viden om hygiejne og muligheden for f.eks. at klippe navlestrengen over med en ren saks ikke er til stede.

Det koster 1.500 kroner at uddanne en fødselshjælper i Darfur-provinsen. En fødselshjælper som efterfølgende kan følge mor og barn. Man kan med andre ord give mange børn en bedre chance for at leve for det beløb. Med Inger Støjberg som initiativtager og Anne Mette Fogh Rasmussen som projektør går 20 venstrekvinder ud som ambassadører for en indsamling til fordel for Darfur's børn og mødre. Målet er i perioden fra 15. januar til 31. marts 2006 at indsamle 100.000 kroner.

Indsamlingen sker i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, og de indsamlede midler går ubeskåret til det helt konkrete projekt i flygtningelejrene at uddanne fød-

selshjælpere og udstyre dem med fødselsudstyr som f.eks. handsker, rene barberblade til at kappe navlestrengen med, sprit m.v.

Derudover bliver jordmødrene i flygtningelejren efteruddannet og fødselshjælperne fulgt og rådgivet, så de også kan bruge deres nye viden den dag, de får mulighed for at rejse væk fra flygtningelejrene.

Personligt var jeg ikke i tvivl om at tage imod opfordringen til som ambassadør at støtte og synliggøre denne humanitære katastrofe. Man kan ikke bare stå som tilskuer og lade dette ske. Derfor vil jeg med dette indlæg opfordre til at støtte op om indsamlingen til Darfur's børn og mødre.

Det kan ske ved indbetaling til "Vi husker Darfur" kontonummer 0693-000-17-27303 i Sparekassen Lolland.

Jytte Frijs

Vi husker Darfur!

Søndag den 25. marts kl. 14.00 vil Jytte Frijs i Halsted kirke fortælle om katastrofen i Darfur og om det hjælpearbejde, der gøres for at lindre de nødstedtes smerte.

Der vil ved dette arrangement blive samlet ind til hjælpeprojektet i flygtningelejrene.

Ny organist ved Halsted og Aunede Kirker

I mere end et halvt år har vi manglet organist ved Halsted og Aunede kirker. Her deler vi skæbne med mange andre kirker på Lolland. En organiststilling er både god og vellønnet, men der er langt imellem dem, der kan bestride den. Derfor er det med stor glæde og lettelse, at vi nu har fået ansat en særdeles talentfuld ung organist i og med, at Søren Thorup, som indtil nu har været kirkesanger i Halsted, sætter sig på orgelbænken. Glæden er desværre kort, fordi Søren efter sommerferien skal fortsætte sin orgeluddannelse i Roskilde.

Vi byder Søren velkommen som organist og håber, at ansættelsesforholdet vil blive til glæde for både ham og sognene.

Samtidig skal der lyde en varm tak til Ole Boesen, som beredvilligt rykker ud, som vikar for organisten, hver gang, vi kalder.

2. pinsedagsgudstjeneste i Reventlow Parken den 28. maj 2007 kl. 11.00

Ved årsskiftet blev Lollands Nørre- og Søndre provsti lagt sammen til Lolland Vestre Provsti.

Det indebærer blandt meget andet nye samarbejdsmuligheder.

Fælles gudstjeneste i Reventlow Parken 2. pinsedag for

alle Vestlollands sogne er det første udtryk for lysten til et sådant bredt samarbejde.

Alle aftaler er endnu ikke på plads.

De nærmere detaljer vil senere fremgå af dagspressen.

Men menighedsrådene håber,

at I vil tage godt imod ideen og møde frem med noget at sidde på og en madkurv til hyggeligt samvær efter gudstjenesten.

Hvis der er brug for transport, så ring til sognepræsten tlf. 54 93 90 30.

Menighedsrådsmøde

Halsted og Aunede menighedsråd holder fælles møde i Halsted Præstegård mandag den 23. april kl. 19.00.

Tove Knudsen, formand for Halsted menighedsråd og Birthe Nielsen, formand for Aunede menighedsråd

Vocal Action synger gospel i Aunede Kirke

**torsdag 1. marts
kl. 19.00**

Koret består af sangere i alderen 12-19 år.

En aften med medrivende rytmer og stille, blide og smukke sange.

Dirigent: Karina Fredensborg

HASK

Udendørs træningsæson starter ugen efter påske.

Ung Senior	Mandag og torsdag	19.00	til	20.30
Drenge	Tirsdag og torsdag	17.00	til	18.30
Lilleput	Tirsdag og torsdag	16.30	til	18.00
Miniput	Tirsdag og torsdag	16.30	til	18.00
Mikro og poder	Tirsdag	15.15	til	16.15

Alle piger og drenge er velkomne - *Lene Henriksen, formand*



Per Bergstrøm med nogle af sine stjernespillere

Langfredags- gudstjeneste i Halsted Kirke

**Højrebykoret
synger**

Langfredag den 6. april holder vi langfredagsgudstjeneste i Halsted Kirke.

Vi synger salmer, som, tolker Jesu lidelse og følger ham ved læsningerne fra tilfangetagelsen i Getsemane Have til døden på korset.

Højrebykoret under ledelse af Ulla Schwartz deltager denne aften i gudstjenesten.

De skønne ungdomsdage – åh ja!

Mange af dette blads læsere vil kende Niels Jacob Jensen, fordi han gennem mange år har været kirkesanger i vore kirker.

Niels Jacob bor i Ullerslev, og det har han gjort næsten altid. Derfor er det spændende at høre, hvad han har at fortælle fra landsbyen Ullerslev på samme tid, som vi ser provinsbyen Korsbæk skildret i Lise Nørgaards "Matador".

Niels Jacob fortæller:

Jeg blev født i hjemmet i 1932. Det var på Lindevang i Ullerslev, hvor jeg stadig bor. Jeg var 8 år, da verdenskrigen startede i 1940. Jeg husker tydeligt, hvor uhyggeligt det var. Jeg kan for mit indre øre høre de mange flyvemaskiner, der brummende fløj ind over os fra England, når de skulle til Tyskland og bombe. Nogle gange var der luftkamp, som det hed. Det var, når de mødte fjenden oppe i luften. Nej, hvor var det grimt, og vi var bange, for nogle gange faldt der et fly ned med ild i, og tænk, hvis det ramte os!

Ellers mærkede vi ikke så meget til Krigen. Jeg var jo også barn, men jeg beundrede husmødrene, hvordan de klarede sig igennem med alt det, vi ikke kunne få - og pengene var små. Tøjet blev vendt og grisen blev lagt i sulekaret. Der var ikke køleskab og fryser.

Jeg husker, at far og mor blev fotograferet til legitimationskort oppe ved skolen, hvor der også blev udleveret rationeringskort.

Det gav sammenhold, og man kom ikke så langt omkring med dårlige cykeldæk og hestekøretøj.

Vi gik i søndagsskole hos Søster Christa. Jeg kom rigtigt i skole i foråret 1939. Dengang begyndte det nye skoleår om foråret. Vi havde en forskolelærerinde, der var meget lidt pædagog. Vi rejste os op, når hun kom ind, og sad så ellers med foldede hænder på skolebordet.

Dagen startede altid med "I østen stiger solen op". Vi gik kun i skole hveranden dag. Om vinteren fyrede man med tørv og der stank af løbesod. Skiftesko var påbudt. Vi skrev med griffel på en tavle.

Når det blev eksamen, foregik det på den måde, at skolekommissionen med provst Agger i spidsen kom og overværede en time - lidt af en parodi! På eksamensdage fik vi lidt penge med til at snolde for, og man fik en del slik for 50 øre.

Dengang var der to købmænd i Ullerslev, Dideriksens (fru Skaftes forældre) og købmand Anna. Der var også en bager, to smede, en snedker, en karetmager, en slagter, mølle, central og elværk, en skomager, en maler og et velassorteret gartneri.

Da de to år i forskolen var gået, kom vi over i den store skole, og nu gik vi fire dage i skolen om ugen. Skolen var der, hvor der nu er bolig til møbelforretningen.

Når vi havde dansktime, læste læreren en diktat op, eller

en genfortælling, og medens vi sad og skrev på den resten af timen, sad læreren og reviderede regnskab for banken og røg tobak. Det var ret begrænset, hvad man kunne få ud af den skolegang.

Da vi skulle gå til præst, skete det på ugens to fridage, men først kl. 15 af hensyn til varmen i skolen. I præstegården var der ikke plads, fordi Fru Agger, der var fra Tyskland, havde en del af sine familiemedlemmer boende under krigen.

Når vi skulle konfirmeres, blev vi overhørt søndagen før, og søndagen efter var der altergang. Man gik ikke til alters, før man var konfirmeret. Inden konfirmationen blev vi fotograferet. Torsdagen efter konfirmationen udleverede provsten vores billede ved konfirmandfesten i missionshuset. Så kunne han vide sig sikker på, at vi kom. Hvorfor det hed fest, forstod vi ikke, for det var bestemt ikke ret festligt.

Jeg husker fra min barndom, at der gik en kirkesti fra Daltoftevej og ned over noret til Aunedegård. Den blev benyttet hver søndag, bl.a. af smed N.P. Nielsen. Provsten kom kørende i jumpe, og graveren begyndte først at ringe, når han kunne se køretøjet. Der stod altid nogen parat til at sætte hesten ind i den lille stald, der lå overfor kirken.

Her var også de tørv, som graveren brugte til at fyre med i kirken. Hele natten før

Gudstjenesteliste

Dato	Halsted Kirke	kl.	Aunede Kirke	kl.
04. marts	2.s.i fasten			Ingen
11. marts	3.s.i fasten			10.30
18. marts	Midfaste			16.00
25. marts	Mariæ bebudelsesdag	Jytte Frijs - Vi husker Darfur		10.30
01. april	Palmesøndag			Ingen
05. april	Skærtorsdag			14.00
06. april	Langfredag	Højrebykoret deltager		16.00
08. april	Påskedag			19.00
09. april	2. påskedag			10.30
15. april	1.s.e. påske			9.00
22. april	2.s.e. påske			10.30
29. april	3.s.e. påske			9.00
04. maj	Bededag	Konfirmation		10.30
06. maj	4.s.e. påske			Ingen
13. maj	5.s.e. påske			9.00
17. maj	Kr. himmelfartsdag	B. Asschenfeldt		10.30
19. maj		Børnegudstjeneste		9.00
20. maj	6.s.e. påske			Ingen
27. maj	Pinsedag			10.30
28. maj	2. Pinsedag	Fællesgudstjeneste i Reventlowparken 11.00		
03. juni	Trinitatis søndag			9.00
				10.30

Adresser og træffetider

Sognepræst:

Dorthe Friis Hansen
Horslundevej 1, Halsted
4900 Nakskov
Tlf. 54 93 90 30

Halsted:

Menighedsrådsformand:

Tove Knudsen
Horslundevej 2
4900 Nakskov
Tlf. 54 93 90 47

Aunede:

Menighedsrådsformand:

Birthe Nielsen
Ullerslevvej 8
4900 Nakskov
Tlf. 54 93 92 24

Kasserer:

Tom Blak Nielsen
Bregnevej 5
4900 Nakskov

Kirkeværg:

Bent Karlén
Trælholmvej 6
4900 Nakskov
Tlf. 54 95 96 77

Kirkeværg:

Bente Thomsen
Birkevænget 79
4900 Nakskov
Tlf. 54 92 24 46

Kirkebil:

Søllested Taxi
Tlf. 54 61 62 30
Ring dagen før

Graver:

Anders Munk
Vesterborgvej 15
4953 Vesterborg
Tlf. 20 10 33 68

Graver:

Hans Jacob Hansen
Nørredalsvej 17
4900 Nakskov
Tlf. 20 33 14 42



Forsat fra side 6

en gudstjeneste måtte han tilbringe i kirken for at passe fyret.

Om vinteren blev gudstjeningen holdt i lærer Jensens skolestue. Førstelæreren var organist. Han havde sin private "salmecykel" med ind. Andenlæreren var kirkesanger, sådan var det dengang.

Man tog huen af for byens spidser. En glemte det og blev spurgt: "Har du æg i huen?"

Der var mange folk på gårde- ne. Alle havde mindst en karl og en nykonfirmeret pige. Og hvad kunne et ungt menneske så foretage sig i fritiden i Ullerslev?

Jo, en del mødtes oppe på købmandens hjørne og så havde vi dengang en meget



fin gymnastikforening. Man brugte gymnastiksalen, og her var ikke varme eller bad.

Toiletterne var gamle das i gården, men mange dygtige gymnaster har udfoldet sig her.

Der var også Ullerslev Boldklub, som spillede fodbold på Højgårds græsmark. Alt var primitivt, men man kendte jo ikke bedre.

Højgård havde også en mergelgrav, som vi kaldte svømmegraven. Mange har lært at svømme her.

I dag er livet så helt anderledes i Ullerslev både for børn og voksne.

Jeg føler det næsten, som om vi er gået fra en tidsalder til en anden i min levetid.