

Julehilsen 2007



Sønderskovhjemmet

En god historie

Juleaften starter kl. 18. Inden da har vi været i kirke. Når vi kommer hjem lugter der af andesteg i hele huset. Bordet er smukt pyntet, og det samme er træet. Det står klar med lys og det hele, og ingen må komme ind før de får lov. Gaverne ligger der også, og det er strengt forbudt at kigge på kortene, for at se om de er til en selv.

Vi spiser andesteg med rødkål, brune kartofler og svesker, og vi byder den rundt så mange gange at ingen orker mere. Vi giver os rigtig god tid til at spise, lidt for god måske...

Så er det ris à la manden. Med kirsebærsovs. Den eneste gang på året vi får det. Og der er mandelgave, og hvert eneste år bliver vi snydt af den, der har fået mandelen i første portion.

"Så er træet tændt – vær så god at komme ind", lyder det endelig, og vi træder indenfor i glansen fra de mange julelys, og stiller os rundt om træet. Vi finder hinandens hænder og begynder at synge. Flere salmer, juleevangeliet og "Nu er det jul igen" gennem hele huset, for så at finde hen i nærheden af træet på en lille plads, hvor man kan holde styr på sine gaver. For det er nu! Nu skal spændingen udløses. Både som giver og modtager.

Efter uddeling er det tid til hygge og afslapning. Fred og glæde.

Sådan er julen på hjemmet, ligesom den er for de fleste her i landet.

Vi har aldrig overvejet at lave en helt anderledes jul. Vi gør nøjagtig som vore forældre gjorde. Egentlig kunne vi jo godt tage væk, gå på udstilling, spise lækker eksotisk mad, og overføre et beløb til hver af børnenes konti, som de selv kunne anvende. Man skulle tro at det passede til næste generation, men nej!

Vi holdes skarpt på sporet af vores børn. Hver eneste detalje vi forsøger at springe let henover, bliver påtalt og derefter gennemført.

De holder ved julen som et kært eje. Ligesom man kan holde af en god historie, en god bog eller en gammel klassisk film, som man har set 100 gange. Selvom man kender den ud og ind, så er det godt at opleve den igen, lægge mærke til detaljerne og vide hvordan det ender.

Men det kræver selvfølgelig, at det ender godt.

Julen er som en fortælling, hvor det gode bryder igennem til sidst.

Der er optakstdage med forberedelser, der er travlhed, bekymringer og lige inden selve juleaften, kan man næsten opleve julelede, efter 5 ugers massiv kampagne, og en uendelig række af julearrangementer. Men alt dette betyder ingenting, når først vi sætter os til bords. For så er vi kommet til en verden, hvor alt er godt.

Og ud over at alt er godt, så giver det også mening. For midt i denne helt enestående aften, læses juleevangeliet. En fortælling om Josef og Maria, der måtte gennem en masse trængsler, bekymringer og anstrengelser for at nå frem til den første jul. Den sluttede godt og lykkeligt med fødsel, liv og glæde for den lille familie, og ikke nok med det - den endte også godt for resten af verden. Den sluttede med fred til alle mennesker, der har Guds velbehag.

Juleaften er kærlighed og glæde. Både den der forbinder os med hinanden, og den der forbinder os med Gud. Vi er hensat til et rum, hvor alt er godt, og alt ondt er lukket ude. Et glimt af paradiset...

"Julen er den stund på året, da mennesker og Gud forstår hinanden".

Kaj Munk

Sådan en historie kan man da ikke høre for mange gange.

Med dette ønsker vi alle

Glædelig jul

og siger samtidig tak for alt godt i løbet af året

De bedste julehilsner

Kirsten og Flemming Jantzen

Sønderskovhjemmet



SØNDRSKOVHJEMMET

Skovstræde 7

4891 Toreby L

Tlf.: 5486 9054

Forstander: Flemming Jantzen

Gaver modtages med tak på giro 900-8454. Hjemmet er godkendt til at modtage skattefrie gaver efter ligningslovens § 8a

Tak for mange flotte gaver i årets løb. Enhver gave glæder os meget.