

JULEHILSEN 2012



SØNDERSKOVHJEMMET
i samarbejde med Kirkens Korshær

***Fred med far, fred med mor,
Fred med mine venner
Fred i syd, fred i nord
Fred med mine fjender.***

Sådan står der i en lille sang i en børnesangbog.

Fred for andre mennesker er måske et naivt ønske, men det er godt at ønske fred for alle andre mennesker. At de må leve i fred. Det kan være fred med sig selv og det kan være fred med sine omgivelser.

Fred og ro er ikke det samme. Ro er når det er stille omkring en. Fred er lidt en sindstilstand, hvor man føler sig tryk og godt tilpas. Hvor man føler at man kan være, og må være, og ikke er under pres.

Vi vil gerne have at vores beboere føler fred i deres liv. Måske efter et langt liv eller efter en hård tid, hvor det har været svært at få styr på sit liv. Man kan vel ikke sige, at man har krav på eller ret til at føle fred i sit liv, men man kan med god ret sige at vi skal gøre alt for at vores medmennesker lever i fred.

Sønderskovhjemmet skal være et hjem for beboerne. I sit hjem bør man kunne finde fred. Skal ikke føle sig presset af forventninger man ikke kan leve op til, af andre der kræver, eller af at skulle være på en bestemt måde. I et hjem må man være den man er.

Julen budskab er også fred på jorden. Fred mellem Gud og mennesker, så vi kan føle os frie overfor Gud, og ikke skal være i tvivl om vi er gode nok. Men det forpligter vel også? Den fred og frihed som vi nyder godt af, skal også gælde vores næste.

Derfor er den lille sang også en erindring til os alle om at huske hinanden og tildele med samme mål, som vi selv gerne vil tildeles med.

Fra Sønderskovhjemmet vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår.

Tak til alle som har tænkt på os i årets løb med besøg, breve eller ting til hjemmets arbejde.

Tak til alle kunder og samarbejdspartnere som er gode og trofaste og sidst tak til alle som har betænkt hjemmet med en gave i årets løb. Det glæder os meget at mærke støtte til vores arbejde.



Med ønsket om en fredelig jul.

Kirsten og Flemming Jantzen

Vi ser altid frem til julen, som spreder lyset og sin varme stemning over Sønderskovhjemmet.

Og hvor vi år efter år har den glæde at gense tidligere beboere, som vil dele julehyggen med os, det giver hver især lejlighed til at vedligeholde den gode kontakt.



Gaver modtages med tak på giro 900-8454.

Hjemmet er godkendt til at modtage skattefrie gaver efter ligningslovens § 8a.

Enhver gave glæder os meget. De penge, der tilsendes os, bliver brugt til særlige formål for mændenes trivsel og glæder. Det er ferieture, indbo til hjemmet, julegaver, hjælp til tøj og meget andet.

Sønderskovhjemmet
Skovstræde 7
4891 Toreby L
Telefon: 5486 9054
fj@sonderskovhjemmet.dk
www.sonderskovhjemmet.dk
Forstander: Flemming Jantzen